

De telefoencirkel

Lucy Knot



Vrijwilligster 30 jaar actief bij de telefoencirkel Rode Kruis

*30 jaar bij de Telefoencirkel - mevr. T.Gehrels (met bos bloemen)**

De dames J. Griede en H. van de Beek uit Dronten hadden een vooruitziende blik, wat betreft de toekomstige leeftijdsopbouw van hun woonplaats.

Zij realiseerden zich dat de nu nog jonge gemeente er na verloop van jaren anders uit zou komen te uitzien. Het aantal hulp-behoevende ouderen zou toenemen. Welke hulp kunnen we aan de medemens bieden waardoor ze meer zijn beschermd bij het ouder worden of wanneer ze ziek zijn, was de gedachte van deze dames.

Al snel werd besloten tot de instelling van een telefoencirkel. De achterliggende gedachte is dat per-

sonen die alleen wonen, de zieken en de senioren een controle nodig hebben dat ze zijn opgestaan. Maar ook dat er voor de aangesloten mensen van de telefoencirkel iemand is die hen 'goedemorgen' zegt.

Elke morgen worden degene die zich bij de telefoencirkel hebben aangesloten, gebeld. De leidster van de cirkel begint de eerste te bellen en vervolgens belt de eerste, de tweede enz. De laatste belt weer de leidster die weet dan dat de cirkel rond is. De telefoencirkel werkt tussen 08.30 uur en 09.00 uur.

In 1978 werd gestart met één telefoencirkel en 6 personen die zich hierbij hadden aangesloten. Op dit moment zijn er vier cirkels met 24 aangesloten personen, 10 leidsters en 4 reserveleidsters. De algemene coördinatie is in handen van Hilly Knottnerus-Prins.

Inmiddels is de telefoencirkel onderdeel van het Rode Kruis afdeling Dronten.

PLUIM VAN DE WEEK



Mevrouw Griede 'motor' achter telefoencirkels

Pluim van de Week - mevr. J. Griede

Wanneer er een schakel mist van de cirkel omdat de telefoon niet wordt opgenomen, dan wordt een contactpersoon van het sleuteladres ingeschakeld en wanneer die ook geen verklaring heeft voor het niet bereikbaar zijn, dan gaat de leidster naar het adres en schakelt zo nodig een arts of een andere hulpverlener in.

Vanaf het begin wordt er eens per 2 maanden een koffiemorgen gehouden, waar deelnemers en leidsters elkaar ontmoeten. De koffiemorgen is begonnen in 't Paaltje van De Meerpaal en wordt voorbereid door de leidsters, die (een week eerder) bij elkaar komen en dan een kort programma samenstellen. Ook gaan ze het vervoer regelen voor degene die worden opgehaald voor de bijeenkomst. Sinds de tijd dat de telefooncirkel onderdeel is van het Rode Kruis en deze organisatie een eigen onderkomen heeft, worden deze gezellige koffieochtenden gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Ginkel in Dronten-west.